

Είμαι ο

Γιώργος...



Πάνε τρία χρόνια τώρα που μετακομίσαμε στην Αθήνα. Ευτυχώς προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα και εύκολα στον καινούριο τρόπο ζωής. Οι ευκολίες στην καθημερινότητά μου, βέβαια, βοήθησαν σε αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να προμηθεύεσαι άμεσα τα απαραίτητα. Εκατοντάδες καταστήματα είναι κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα σου. Δε συζητώ για τις συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Όλα αυτά στο χωριό τα κάναμε κάθε Τετάρτη, τη μόνη μέρα που το τοπικό λεωφορείο περνούσε για την πόλη.

Βέβαια, εμένα μου αρέσει και η σύγχρονη αρχιτεκτονική και ο «αέρας» της πόλης. Τα μεγάλα και σύγχρονα κτίρια, οι μεγάλοι δρόμοι και το γεγονός ότι δε σε γνωρίζει κανείς μού δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας που δεν προσφέρει το χωριό μου.



Στη μεγάλη πόλη; Τι να πάω να κάνω στη μεγάλη πόλη; Να ζω κάθε μέρα μέσα στο άγχος και το καυσαέριο; Δεν τρελάθηκα ακόμα... Υπάρχει καλύτερο πράγμα από τον καθαρό αέρα και την καθημερινή επαφή με τη φύση; Και μόνο που ξυπνάς κάθε πρωί και απλώνεται μπροστά σου αυτό το μαγικό φυσικό τοπίο, ηρεμείς και χαλαρώνεις. Ούτε βιασύνη, ούτε άγχος, ούτε γρήγοροι και έντονοι ρυθμοί ζωής. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, χαμογελαστοί και ξέγνοιαστοι. Πραγματικά ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον, αφού όλοι είναι σαν μια οικογένεια. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι αληθινές και ουσιαστικές. Στη μεγάλη πόλη τους βλέπεις όλους σκυθρωπούς, αγχωμένους και αμίλητους. Για ποιο λόγο, λοιπόν, να εγκλωβιστώ σε μια τέτοια κατάσταση;

Είμαι ο

Βασίλης...